



KERKEN KIJKEN NIEUWS

Sept
2024

Beste vrijwilligers, vrienden en relaties van KKU,

In deze laatste week van het Kerken Kijken Utrecht-seizoen nemen we je mee op twee muzikale routes die je kunt volgen op Open Monumenten Dag. We kijken nog niet terug, maar wensen iedereen een hele fijne laatste week en vooral veel succes en plezier op deze inspirerende dag!

Met hartelijke groet,

Het bestuur van Stichting Kerken Kijken Utrecht

Kerken Kijken en Luisteren tijdens Open Monumenten Dag

We gaan de laatste week in van het Kerken Kijken Utrecht seizoen 2024, die wordt afgesloten met een bomvol muzikaal programma tijdens de Open Monumenten Dag. In bijna alle KKU-kerken kun je genieten van orgelconcerten en gezongen muziek. Wij hebben voor het gemak twee Kerken Kijken Utrecht Routes gemaakt die we graag met iedereen delen, een orgelroute en een zangroute. Je kunt beide routes combineren, of kiezen voor één van de routes en genieten van de verschillende muzikale uitvoeringen.

Alle kerken zijn geopend van 10.00 uur tot 17.00 uur. Voor een overzicht van alle activiteiten in de kerken klik je op de namen van de kerk en je ziet het volledige programma van de dag.

De Orgelroute

- Voor de liefhebbers van orgelmuziek begint de dag in de **Doopsgezinde kerk**, waar om **10.00 en 11.00 uur** orgel- en pianomuziek ten gehore wordt gebracht door Mirjam Beumer, Edward Maatjes en Wim Brunsveld. Zij spelen onder andere werken van Caccini, Fauré, Debussy, Bach, Händel en Pärt.
- Vervolgens kun je om **12.00 en 13.00 uur** in de **Lutherse Kerk** genieten van orgelconcerten uitgevoerd door Diederik Blankesteyn.
- Daarna ga je door naar de **Nicolaïkerk**, waar om **13.00 en 14.00 uur** orgelconcerten zijn van Alexander de Bie en Ko Zwanenburg. Er is hier ook een unieke kans om het grote orgel van dichtbij te bekijken tijdens een demonstratie.
- Om **13.30 uur** geven Paul van der Woude en Gerrit Christiaan de Gier een orgelconcert in de **Augustinuskerk**.
- Later op de dag, om **15.30 uur**, kun je in de **Domkerk** luisteren naar een concert van drie studenten van het Rotterdams Conservatorium.
- De **St. Willibrordkerk** biedt de hele dag door orgeldemonstraties van Henk Scholten, waardoor je op elk gewenst moment binnen kunt lopen.

De Zangroute

- Ben je meer een liefhebber van gezongen muziek? Begin dan de dag in de **Geertekerk**, waar om **11.00 en 12.00 uur** het a-capella koor ZILT optreedt. Om **13.30 uur** volgt een optreden van het vocaal ensemble Con Sensus, en om **15.30 uur** zingt Het Utrechts Kamerkoor.
- In de **Lutherse Kerk** kun je om **11.00 uur** genieten van Het Utrechts Kamerkoor.
- Dat een uur later om **12.00 uur** **St. Catharinakathedraal** een concert geeft.
- De **Doopsgezinde kerk** biedt om **12.00 uur** een concert van Wim Brunsveld en Relinde Nefkens met werken voor zang en piano. Om **13.00 uur** een optreden van Capella 1773, en om **14.00 uur** zingt opnieuw Het Utrechts Kamerkoor.
- In de **St. Gertrudiskathedraal en -kapel** zijn er gedurende de dag korte optredens van het Espresso koor.
- Tot slot, in de **Pieterskerk** kun je om **13.30, 14.30 en 15.30 uur** genieten van het concert 'Vrolijke Mahler' met sopraan Ingrid Nugteren en pianist Mark Walter.

Welke route je ook kiest, ze zorgen allebei voor een onvergetelijke muzikale dag tijdens Open Monumenten Dag.



Het hoofdorgel van de Nicolaïkerk

Kijken in de keuken van een andere kerk



Sinds vorig KKU-seizoen kun je je opgeven om als gids bij te springen in een andere kerk. Bijvoorbeeld als iemand plotseling ziek is geworden of om een andere reden zijn of haar dienst niet kan draaien. Je kunt altijd nee zeggen, maar als je besluit wel te gaan, kun je ook eens "gluren bij de burens".

Alle kerken die meedoen met KKU heb ik in het verleden weleens bezocht.

Sommige meerdere malen. Je denkt dat je een aardig beeld van die kerken hebt. Maar het meelopen als invalgids levert toch weer nieuwe, soms verrassende inzichten op.

Dit seizoen heb ik invalbeurten gedaan bij de Nicolaïkerk en de Janskerk. Bij allerlei dingen ga je onwillekeurig vergelijken met je "eigen" kerk:

Hee, ze hebben hier andere tellijsten...

O, ze gebruiken hier een tikker...

Er zijn hier wel openbare toiletten...

Tjonge, een kamer met goudleer behang - waar vind je dat nog meer?

Een aardig gevuld kastje met boeken voor € 1,00 te koop - hmm, interessant...

Fossielen op de vloer - hoe komen die daar nou?

etc. etc.

Het is leuk en leerzaam om in een andere kerk te zijn als invaller. Je leert meer over de kerk door de vragen van bezoekers. Je ziet en hoort andere gidsen aan het werk. En steeds kun je je bedenken: ze doen het hier zo, is dat ook wat voor ons?

Kortom: als je zin, tijd en energie hebt, geef je volgend seizoen dan ook hiervoor op. Het geeft veel inspiratie!

Loes Koster, Lutherse Kerk

Een bijzondere preekstoel in Friesland

Angelike van Erp:

"Even een weekendje naar Friesland naar het kleine dorpje Earnewâld. Tot mijn verrassing staan er 2 kerkjes in dit dorp met 410 inwoners, en beide kerken zijn op de zaterdagen in de zomer geopend voor het publiek. De Friezen noemen het 'Tsjerkepaad' en er doen wel 250 kerken mee.

De Eben Haezer kerk vond ik wel heel bijzonder: in de kerk hangt een klein skûtsje en de preekstoel is de voorkant van een skûtsje!"



Quilten in de Doopsgezinde Kerk, een traditie van zorg en gemeenschap

Quilten is al van oudsher een geliefde traditie binnen de Doopsgezinde kerk. Deze ambachtelijke praktijk sluit goed aan bij de kernwaarden van eenvoud, bescheidenheid en gemeenschapszin. Quilten was en is niet alleen een manier om te maken, maar ook een bijzondere manier om als gemeenschap samen te komen en zorg te dragen voor anderen.

In de Doopsgezinde kerk in Utrecht werkt een groep enthousiaste vrijwilligers aan het maken van comforters. Dit zijn dikkere, eenvoudiger dekens dan traditionele quilts, speciaal ontworpen om warmte en bescherming te bieden. Deze comforters worden met veel liefde en toewijding gemaakt voor mensen in nood en in vluchtelingenkampen. De zending van september gaat naar mensen in Oekraïne, die in deze moeilijke tijd extra steun kunnen gebruiken.

Op zaterdag, tijdens Open Monumentendag, kunt u van 14:00 tot 16:00 uur in de kelder van Oudegracht 272, onderdeel van de Doopsgezinde kerk een demonstratie bijwonen.

Hier kunt u zien hoe zo'n comforter in groepsverband wordt gemaakt en wellicht zelf de sfeer van deze mooie traditie ervaren. U bent van harte welkom!



Facebook



Instagram



Website

Deze e-mail is verzonden aan [{{email}}](#). Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u info@kerkenkijken.nl toe aan uw adresboek.

